

Het ontstaan van de Sint-Sebastiaansgilde HAL

Na de wereldoorlog 40-45 belande Pieter Baers en Elsen Frans op een dag bij Alfons Baers. Hij woonde op de kruisbaan en leidde daar een schuttersgilde. Na een paar pijlen getrokken te hebben gingen ze terug naar huis waar ze de koppen bijeen staken en zo de Sint-Sebastiaansgilde stichtte. Een helpende stichter was Sander Swijns. Hij was de vader van onze oude trouwe pater Fonds van het winterfeest. Dit was in het jaar 1946. de eerste wip werd 's nachts uit de Koerselse bossen gehaald. De wip werd geplaatst achter het huis van Pieter Baers. De bogen kwamen uit de bossen van Vogelsanck en de pijlen werden gemaakt met stokken van hondshout. En zo werd er gestart.

Na één jaar heeft er een scheuring plaats gevonden. Van deze scheuring heeft de Sint-Martinusgilde geprofiteerd en is zelf begonnen als gilde. Ondertussen is er een wip aangekocht bij de koolmijn van Zolder. De bogen werden gemoderniseerd tot stalen bogen. En de gilde sloot zich aan bij het gewest Beringen.

In de tijd 46-55 was bijna elke schieting een echte zuippartij. De schutters keerde nooit terug naar huis voor 12 uur 's nachts.

In 1958 bouwden ze hun eerste kantine. Rond deze jaren brak er een periode van verval aan. Door dit verval namen Timmers Louis en Reynders André het roer in handen. Deze twee brachten de gilde in begin december 1966 naar de huidige stand.

Op 11 april 1967 is de gilde officieel geopend met een receptie en 's avonds was er plezier in de bomvolle barak met een reuzebal.

In 1971 konden wij onze derde keizer vieren. Dit was Aerts Henri. Zijn twee voorgangers waren Kumpen Theofiel in 1957 en Timmers Louis In 1963.

In maart 1973 was het grote moment aangebroken. De dubbel kap kwam tot de verrezenne. Hierdoor moesten we geen rekening meer houden met de voetballers en konden wij ons naar hartelust uitleven.

In 1990 hebben we allen de handen uit de mouwen gestoken en zijn we tot de resultaten gekomen die nu nog steeds zichtbaar zijn. Wij hebben onder andere de derde kap bijgezet en hebben binnen ook het één en het ander veranderd.

In 1996 hebben wij een Jeugdkoning van België in ons midden gehaald, namelijk Kris Gijbels. Hij heeft de titel gehaald op de schieting in Ledegem. En in 1999 hebben wij ook nog een Kampioen van België bij de scholieren, Hanne Thones, mogen binnen halen. Dit was op de schieting in ons eigen gewest, namelijk in de O.L.V.-Gilde te Heusden.

In 2003 was de gilde organisator van de afkamping van de jeugd, een grote schieting waar de beste jeugdschutters van het hele land op afkomen.

In 2009 organiseren we het Kampioenschap van België en het Koningschieten van België voor de jeugd. Om te mogen meedoen voor de titel Kampioen van België dien je doorheen het jaar een goed klassement te hebben, top 15. Het Koningschieten is voor iedere jeugdschutter.